



# Groenland bekent kleur

Gletsjers, ijsbergen, poolberen en de tweede grootste ijskap ter wereld: op het grootste eiland van Europa voel je jezelf opmerkelijk nietig. Wie dit land in al zijn witte grootsheid wil meemaken, kan zich beter haasten, want Groenland wordt elk jaar een beetje groener.





GLETSJER IN DE BAAI VAN NUUK



'S ZOMERS BLIJFT HET MEESTAL LICHT EN ONTSAAT ER EEN MAGISCH KLEURENSPEL AAN DE HORIZON

In het charmante dorpje Sisimiut, langs de westkust van Groenland, is een naarstige Inuit zijn houten huis groen aan het schilderen. In de verte torenen een handvol ijsbergen boven het landschap uit. Wit en groen, de twee meest prominente kleuren van Groenland, domineren dit stukje westkust. Trek een kilometer het binnenland in en je vindt niks anders dan de witte leegte van de Groenlandse Ice Cap. Het is deze tweede grootste ijskap ter wereld – hij bedekt 80% van het eiland – die de meeste bezoekers trekt. Want Groenland wordt onverbiddelijk groener en veel reizigers willen dit uitzonderlijke eiland nu zien, voor het te laat is. Elke zomer opnieuw wordt, door de opwarming van de aarde, wat meer van dit eiland blootgelegd.

De randen van dit vulkanische eiland, ter grootte van Europa en met amper 55.000 inwoners, zijn dan ijsvrij en tonen hun ware, groene identiteit. Dat de aarde opwarmt en de ijskap in Groenland dus smelt, daar lijken de Groenlanders niet echt rouwig om. Integendeel, *global warming* betekent hier vooral goed nieuws. Warmere zomers zorgen er bijvoorbeeld voor dat de Groenlander eindelijk een moestuintje kan aanleggen en niet volledig afhankelijk is van de import uit Denemarken. Maar het belangrijkste voordeel is dat bepaalde natuurlijke rijkdommen zoals mineralen en olie door het smelten van de ijskap vrij komen te liggen. Tijd om zich rijk te rekenen met onontdekte bodemschatten is het hier nog niet. Voorlopig zijn visvangst en toerisme nog de grote inkomstenbronnen. Want dit land is een paradijs voor wie van ongerepte, pure natuur houdt. Perfect voor de reiziger die één van de meest wonderlijke landen in de wereld wil ontdekken.



SISIMIUT, GROENLANDS OP EEN NA GROOTSTE STAD

## VERTICAAL ZEILEN

Ongeacht de verkozen reisstijl, staat Groenland gelijk aan avontuur. De ene bezoeker ontdekt het eiland met het comfort van een expeditiechip, de ander pakt het een stuk extremer of sportiever aan. Zo ontmoeten we in de Polar Lodge in Kangerlussuaq Duitse sportievelingen die van plan zijn de ijskap met een slede over te steken. Deze zogeheten Polar Crossing, is erg populair onder liefhebbers van extreme uitdagingen. Afgelopen april was er de Greenlandic Ice Cap Challenge waarin in competitie de volledige oversteek (500 kilometer) van de ijskap gemaakt werd.

Of, minder extreem maar wel avontuurlijk, kan er bijvoorbeeld een nacht op de ijskap doorgebracht worden. Dit kan vrij eenvoudig geregeld worden met de plaatselijke reisorganisatie World Of Artic. Vorig jaar nog overwon een Belgische klimmer genaamd Nicolas Favresse met zijn klimteam talloze bergen en wanden langs de kust. De tocht kreeg de naam 'Vertical Sailing' mee omdat het klimteam met een zeilboot en ervaren schipper langs de kust voer en ondertussen de meest sensationele wanden beklom. Zoals gezegd kan een rasavonturier hier het hart ophalen. Als 'gewone' toerist heb je hier vooral tijd nodig. Denk niet dat je Groenland kunt ervaren in slechts een week.

De afstanden zijn aanzienlijk, het transport is kostbaar en van A naar B reizen is niet altijd even evident. Vaak moet je als bezoeker keuzes maken. Wordt het het noorden waar er eeuwige permafrost heerst en weinig groen te bespeuren valt of het oosten met één van de grootste natuurparken in de wereld en excentrieke dorpjes waar de Inuit nog op een vrij authentieke

manier leven. Dan is er nog het groene zuiden met dorpjes zoals Narsarsuaq en Qaqortoq, vruchtbaar land, met grazende schapenkuddes, paarden en landbouw. Nuuk, langs de westkust, is met amper 16.000 inwoners één van de kleinste hoofdsteden ter wereld, maar kampt met indrukwekkende grootschalige problemen (werkloosheid, alcoholisme en armoede).

Als laatste is er het westen van Groenland met zijn dromerige Disko Bay, bezaaid met charmante nederzettingen. Dit gebied bestaat uit imposante fjorden en eilandjes, verloren in de Arctische wateren. Ze liggen in de achtertuin van de Groenlandse ijskap die hier nu en dan om de hoek komt piepen in de vorm van gletsjers en torenhoren ijsbergen. Voor wie Groenland in pocketformaat wil ervaren, is dit de aangewezen plek.

## OP EXPEDITIE

De beste manier om dit westelijk deel van Groenland te verkennen, is aan boord van een expeditiechip. Al varende wordt elke dag een andere uithoek verkend. Genieten van Groenland met het comfort van je eigen varende en warme nest, kan aan boord van de MS Fram (maximaal driehonderd passagiers). Dit luxieuze expeditiechip van de Noorse Hurtigruten, vaart tijdens onze zomer langs Spitsbergen, IJsland en Groenland en tijdens onze winter richting Antarctica. Dit is Groenland ontdekken in stijl, met een sportieve twist. In tegenstelling tot de grote cruiseschepen, kan de Fram veel kleinere baaien aandoen en worden de opvarenden met kleine, snelle zodiacs aan land gebracht. Verwacht geen animatie zoals op gewone cruiseschepen, maar lezingen van experts of workshops met fotografen. De grootste attractie hier is de omgeving.





INUIT VISSER



DE WAS HANGT BUITEN IN UKKUSSISAT



JAGER MET VOOR ZIJN BUIT: GEDROOGDE HAAI

### IJSWAND

De MS Fram is aangemeerd in de wijde baai van het excentrieke dorpje Kangerlussuaq. Excentriek omdat dit dorp een oude, Amerikaanse luchtmachtbasis was die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog als tussenstop tussen Amerika en Europa fungeerde. En dankzij Volkswagen, die in de jaren negentig de ijskap als testterrein voor hun wagens gebruikte, bevindt zich hier de enige 'normale' weg, zij het onverhard, die naar de ijskap leidt. Het is dan nog wel een goed anderhalf uur rijden. Er heerst in dit gebied een microklimaat dat voor de warmste zomers en de koudste winters in Groenland zorgt. Groene mossen en lage struiken wisselen af met een droge poolwoestijn om dan in de witte vlakten van de Groenlandse ijskap over te gaan. Terug aan boord varen we door de majestueuze, 180 kilometer lange Søndre Strømfjord, waar we vanaf het dek een uniek uitzicht op hebben. De opmars voor de lange tocht door Disko Bay en tot over de Poolcirkel.

In de haven van Sisimiut staat alles in het teken van de visvangst. Royal Greenland, Groenland's grootste exportbedrijf, heeft hier zijn opslag voor hoofdzakelijk heilbot en roze garnalen. In een kleine bar in het havenje serveren ze wonderlijk genoeg geen vis, maar hot dogs. Sisimiut is de tweede grootste stad van Groenland met één van de oudste dorpskernen. De kleine shops verkopen voornamelijk producten van zeehond, rendier en vissenhuid. De volgende dag bezoeken we Uummannaq, gelegen aan de voet van de hartvormige Uummannaq Mountain. De baai rond het dorp is bezaaid met ijsbergen. De dorpsbewonders overleefden vroeger door de walvisvangst ter-



# ADVERTENTIE



wijl nu de jacht op zeehonden en de visvangst de belangrijkste inkomstenbronnen zijn. Gevoelige magen blijven beter weg uit het haventje, waar vissers met kleine bootjes hun vaak bloedrijge *catch of the day* tonen. Een voettocht rond het meer, door het zomerse groene landschap, is een volwaardig alternatief. Zeker wanneer er geen wolkje aan de hemel is en de diepblauwe Arctische Zee met de torenhoge ijsbergen als contrast. 's Avonds meren we aan vlakbij het kleine dorpje (zo'n 190 inwoners) Ukkussisat. Dit zijn typische, Groenlandse nederzettingen waar grote cruiseschepen of andere toeristen nooit kunnen komen. Datzelfde geldt voor een bezoek aan de Eqip Sermia Gletsjer, een vierenhalf kilometer lange wand van ijs die vooral in de zomer enorme ijsbergen produceert. Omdat de Fram een zeer hoge ijscategorie heeft, kan het schip het dichte ijs in de fjord trotseren en tot dicht bij de afkalvende gletsjer komen. 's Avonds, met zicht op dit natuurwonder, wordt op het achterdek een Noorse BBQ georganiseerd. Met visburgers, Scandinavisch lam en polar ice-tea.

Een door UNESCO beschermd fjord en een gletsjer die elke dag dertig meter opschuift en de tweede actiefste in de wereld is: de Ilulissat Isfjord en de Jakobshavn Glacier zijn de onbetwiste highlights van Ilulissat, wat zelf niet zo veel om het lijf heeft. Met een heli wordt over de fjord en gletsjer gevlogen om dan wat verder op de ijskap te landen. Ook niet mis is een boottocht met speciale, kleine en vooral veilige boten die langs de enorme ijsbergen en schotsen varen die de Jakobshavn Glacier afkalft. Met wat geluk worden hier bultrugwalvissen gespot. Itilleq, de volgende stop, is een dorpje dat amper op 200 meter van de Arctische Cirkel ligt. Veel is er niet te doen behalve van de ver-



gezichten genieten, kennismaken met de lokale bevolking en een handgemaakt souvenir kopen. In de late zomerzon lijkt het merendeel van de inwoners zich buiten te bevinden. Genietend van het uitzicht op hun wereld, die nu nog diepgroen van kleur is, maar over niet al te lange tijd weer voor maanden onder een sneeuw- en ijstapijt zal verdwijnen.



VAREN LANGS IJSBERGEN

## ACCOMMODATIE

Groenland heeft geen ruim assortiment aan logies en de meeste zijn erg basic en simpel. Enkele aanbieders.

### IN HET WESTEN: POLAR LODGE IN KANGERLUSSUAQ

De lodge is wat Spartaans maar erg netjes en het aanbod aan activiteiten op en rond het ijs maakt alles goed. Dankzij de gemeenschappelijke keuken en de tafeltjes buiten, leer je snel gelijkgezinden kennen. Een dubbele kamer vanaf ongeveer € 80, eenvoudig ontbijt inbegrepen. [www.wogac.com/accommodation](http://www.wogac.com/accommodation)

### IN HET ZUIDEN: IPIUTAQ GUESTFARM

Een schattig gastenverblijf op het einde van de wereld. De Franse Agathe leeft hier met haar Groenlandse man en dochtertje. Agathe serveert de betere keuken terwijl de vista's op de fjord en de bergen in de verte als perfecte setting dienen. Een dubbele kamer vanaf ongeveer € 110 per persoon in halfpension. [www.ipiutaq.gl](http://www.ipiutaq.gl)

### IN HET OOSTEN: THE RED HOUSE IN TASILLAQ

Oost-Groenland bevindt zich op amper anderhalf uur vliegen vanaf IJsland, maar is desondanks een van de meest authentieke en afgelegen gebieden gebleven. Men komt hier vooral voor de Inuit.

Logeren kan in The Red House, eigendom van een Italiaan. Erg eenvoudige kamers zonder eigen badkamer maar wel een uitzonderlijke sfeer, verrassende maaltijden plus copieus ontbijt. Een dubbele kamer vanaf ongeveer € 60 per persoon. [www.tuning-greenland.com](http://www.tuning-greenland.com)

### TIPS VAN DE LOCAL

IJsland heeft Björk, Groenland heeft Nive Nielsen met haar 'Inuit Indie' of 'sneeuwmuziek'. Nive, die haar tijd verdeelt tussen haar woonplaats Nuuk en Kopenhagen, geeft ons haar favoriete plekjes in Nuuk:

- Eet iets in restaurant Nipisa: ongelooflijk lekker
- Bezoek Katuaq, het cultuurhuis

- Voor de beste koffie is er bar Barista (met WiFi die goedkoper is dan in de hotels)
- Wandel over het kerkhof en langs de ruïnes in de buurt van de oude universiteit. Het is er adembenemend mooi.

### PRAKTISCHE INFORMATIE

De rondvaart Glaciers & Icebergs met de MS Fram van Hurtigruten duurt een week en kan vanaf € 4.240 per persoon in volpension (retourvlucht vanaf Kopenhagen inbegrepen). Voor reizen op maat kunt u contact opnemen met Scandinavië- en Groenlandspecialist Beluga Adventures: [www.belugareizen.nl](http://www.belugareizen.nl)

**Uitgebreide informatie over Groenland:**  
[www.greenland.com](http://www.greenland.com)